

BUHUNDBLADET

Tidskrift för Norsk Buhund Ringen

NR 3 2022 Årgång 43



BUHUNDBLADET

NR 3 September 2022

ÅRGÅNG 43



Medlemstidning för
Norsk Buhund Ringen
Red: *Hans Göthlin*
Ansvarig utgivare:
NBR:s ordförande
Rasmus Précenth
Eksoppsvägen 55
756 46 Uppsala
073-5042957

Medl.avgift 325kr/år
Famil.medl. 60kr/år
Plusgiro 444 19 68-7
Annon priser:
Helsida 200 kr
Halvsida 100 kr
Per rad 10 kr
Per bild 50 kr.

Omslagsbild:
"I hemmets lugna vrå"
Foto: Kristin av Malmberg

Övriga foton:
Rolf Lind
Kristin av Malmberg
Jessica Eriksson
Hans Göthlin
Karina Tomtlund

med flera..

Tryckeri:
JustNu Trollhättan

Du vet väl att du också hittar
aktuell information på vår hemsida:

www.norskbuhund.com

Där finner du hanhundslistor, upp-
födarlister, valannonser, stadgar,
protokoll (kräver inloggning), bild-
gallerier, påannonsering av komman-
de aktiviteter etc.etc

SSUK

Som medlem i din rasklubb är du
också medlem i *Svenska Spets och
Urhundklubben* (SSUK) och
välkommen att ställa ut din hund på
SSUKs utställningar:



Mer information hittar du på:
www.ssuk.se

Ordförande har ordet

Årets buhundshelg är förbi. Tack till alla som kom dit! Otroligt kul att se så många buhundar (och tillhörande människor) på samma plats. Ettextra tack till alla som höll i arrangemanget och de som hjälpte till där det behövdes.

Nu när vi närmar oss hösten kan vi kika på vad som är på gång i föreningen. Först har vi en höstträff på Ålbrunna gård (Upplands-Bro) andra oktober. Samtidigt funderar vi på att göra en digital höstutmaning.

Lite senare, när det förhoppningsvis är mer vinter än höst, kommer det vara en sedvanlig adventspromenad vid Bergs Slussar utanför Linköping. Håll utkik på hemsidan och Facebook för exakt datum.

Norsk Buhund Ringen kommer därefter ha en rasmonter på StockholmHundmässa 10-11 december. Här behöver vi hjälp med bemanningen! Hör av dig till mig om du är intresserad av att stå i montern och övertala förbipasserande att buhund är bäst.

På det mer personliga planet kan jag berätta att vi precis har klarat av en flytt till. Den här gången, förhoppningsvis, mer permanent.

Ettrådhus hamnade vi i till slut, och Fenja är väldigt nöjd. Hon övervakar precis allting i kvarteret, och varnar oss om så behövs. Dock kanske lite för högt och för ofta, som är kutym hos buhundar. Hon vänjer signog i slutändan, hoppas vi. Fortsättning följer...

Rasmus

Vi hoppas att ni alla tyckte om helgen i Jönköping! Men vi vet att det går att göra den bättre. Därför har vi satt ihop en kortare enkät där du som deltagare får en möjlighet att visa ditt tycke, eller misstykke.

Enkäten går att hitta på:
norskbuhund.com/enkat/2022
eller genom att skanna QR-koden nedan.

Notera att enkäten är tänkt för deltagarna under helgen. Har du ändå tankar eller idéer är det bara att höra av dig till styrelsen.





Wilda buhund

*-En sann berättelse
från mitt buhundsliv*

*Fortsättning från
förra numret*

Annars gillar jag att gräva efter möss och råttor. Jag har käkat upp många! Protein är viktigt. En gång fick jag tag på en riktigt fet och stor råtta. Som egentligen var för stor för en liten buhund... Hen hoppade upp och bet mig i halsen så jag började blöda. Men då blev jag rejält förbannad och bet många snabba gånger. Så jag vann. Till slut ändå... Slutet gott, allting gott, förutom för råttan då såklart...

Jag simmar och badar året runt. Men sedan ca 2 år så har jag slutat simma på vintertid utomhus. Det är för kallt för kroppen nu för tiden. När jag var yngre kände jag aldrig kyla. Men nu håller jag mig till April till November cirka. Men morsan är snäll och tar med mig på hundsimmet ibland på vintertid. Där är det 25 grader varmt i vattnet. Jätteskönt. Men inte lika gott om plats som i Mälaren dock. Men det får väl duga. Bada är bada.

Jag var tidigare med på min morsas förra arbete ibland. Där hade dom hela väggar med olika sorters handskar. Och det var skitkul! Handskar är ju gjorda av hudar från olika sorters djur. Där

brukade jag gå och stryka mig fram och tillbaka längs väggarna. Så att jag luktade så där supergott! Svetshandskar är en favorit! Och väldigt bra kamp leksaker också. Morsan får inte ont i fingrarna när hon har svetshandskar på sig när vi leker hårt.

Jag älskar också att jäklas med leksaker, pinnar, kottar och allt annat jag hittar. När husse och matte är ute och går tar jag sats och springer in i knäveckan på dem. Med något kul som jag hittat. När dom ska ta det så får dom allt kampa, eller jaga mig!

Jag är ju vintermänniska egentligen. Förlåt vinterhund, menar jag ju. När jag är kopplad ibland och det är snö eller is, så slänger jag ner mig snabbt på rygg. Så får matte jobba lite med musklerna och dra mig på snö och is. Det är det som kallas draghund! Förlåt, drag människa, såklart.

Jag tycker att både tandborstning och kloklippning är helt ok. Men jag gillar inte att bli kammad / borstad. Jag accepterar det, med vissa protester... Men för att "skrämma bort" morsan när hon håller på att kamma mig, så kör

jag ett litet "trick". Jag tömmer ansläckarna lite. Det stinker apa, och ingen vill vara nära. Så man kan säga att det är en bra metod.

Buhunden Wilda skulle gärna vilja läsa mer om olika buhundars liv i Buhundsbladet. Stort som smått.

Matte har några goda råd som hon vill dela med sig av;

- Ha tålamod med oss buhundar. Vi har som sagt många egenskaper.
- Fast vi är piss jobbiga ibland, så lönar det sig att lägga ner mycket träning och tid på oss. För vi brukar lugna ner oss när vi blir äldre, och med hjälp av träning.
- Miljöträning känns extra viktig med en aktiv ras. Men det får heller inte bli för mycket i ung ålder, får då blir vi stressade ibland.
- Hundar ska ha lön för arbete, precis som människorna. En

människa jobbar inte gratis. Det vill inte hundar heller. Alla tycker om olika saker. Så man måste prova sig fram. Och variera belöningen. Belöning är alltså ingen muta.

- Våga testa olika hund sporter, för att se vad ni tillsammans gillar mest. Satsa på det. Man behöver inte tävla eller så. Men hjärngympa behöver vi alla.
- Våga ta hjälp om du känner att det är svårt eller är ni misslyckas. Det finns så mycket bra hjälp att få i form av beteendetreddare, instruktörer, hundpsykologer etc. Vi hade aldrig kommit så här långt i träningen utan bra hjälp och kurser.

Wilda buhund är givetvis en av många buhundar med ett eget instagram konto. Så följ [@wildabuhund](#) om ni vill se mer av hennes liv och konstiga påhitt.

Jessica Eriksson



Det är spännande att åka och hämta sin valp.

Lika pirrigt som när man var barn och vaknade upp på julafton. Veckan före förberedde vi Jazzys inflyttning. Vår förra hund fick vi ta bort i höstas, 14,5 år gammal, då hon blev akut sjuk. Det var en dansk-svensk gårdshund på 6 kg och hennes korg, mat- och vattensålar, filter och allt annat som en hund medför kommer att passa Jazzy under valptiden. Sedan får vi köpa upp oss för att passa en mellanstor hund.

Vi packade en liten väska med en filt, vattensåla och vatten och en leksak och åkte mot Tomtelundens kennel, drygt en timmes bilfärd från Ingarö där vi bor. Vi grinden blev vi mottagna av Trillian, Björna och Bella som larmade att nu kommer det folk till gården. Efter genomgång om skötsel, foder, avamaskning, höftledsröntgen och ögonlysning och tips och råd var det dags att åka hem med Jazzy till Ingarö. Vi var förberedda på att han skulle kunna pipa och gnälla men det inträffade inte. Han tittade ut genom bilfönstret i fem minuter sedan somnade han. Karina, som van uppfödare, hade gett oss en skalad morot som färdkost. Den kom väl till pass när han vaknade.

Det verkade som att Jazzy direkt förstod att nu bor jag här. Han gick och la sig korgen och verk-

ade trivas där. Vi gick små upptäckspromenader på vår skogstomt och i närmaste omgivningarna. Det är en utmaning att ha tillit till att ha valpen lös. Speciellt när valpen inte vet vad de heter. De första dagarna var vårt arbete att få Jazzy att förstå vad han heter samt komma på inkallning. De tog bara ett par dagar så lyssnade han på sitt namn och kom när man visslade och efter ett par dagar till fungerade kommandot "kom" hyfsat. Vi ger honom en godisbit, eller lek med leksak eller klappar och beröm för att det inte alltid ska vara godis när man gör något bra. När han inte kommer när vi kallar har vi gömt oss. Då kommer han sättandes efter en stund, jätteglad att vi finns kvar. Att fortsätta att ropa och vissla på hunden när den är upptagen av andra saker som att gräva, jaga myror, käka kottar är ingen idé. Då är det bättre att hämta valpen bära en bit och börja om på nytt. Men det gäller att ha tålamod när man är med en valp. De ska få upptäcka världen, sitta och titta på myrorna, leka med det som finns i naturen. Det blir en bra tid för oss tvåbeningar att få reflektion och återhämtning och att träna närvaro.

Vi bor nära havet och Jazzy kan vara på stranden länge och roa sig med att hämta vass och pinnar i vattnet, bära upp dem på

stranden och äta på dem för att igen skutta ner till vattnet och hämta en ny pinne. Han blir modigare och modigare för varje dag, nu törs han gå ut en bit och hämta pinnar. Han ska bli en båthund och då är det bra om han gillar vatten.

När vi inte är ute på upptäcksfärd vill han mest ligga utomhus och antingen spana ner mot vägen eller sova en stund. Det bekymrar inte honom om det är lite duggregn. Att ligga ute är bäst i alla väder. Vi förstår att vi får bygga en koja till altanen för att han ska kunna försätta sin spaning även när det blir kallare och snö.

Vi förstår att det kan bli ett problem med att buhundar jagar cyklar, bilar, joggare mm. Jazzy, som för övrigt har väldigt bra hörsel, reagerar när det kommer något som rör sig snabbare än promenadtakt. I början ville han springa efter och även nu händer det. Vi försöker att avleda med en leksak eller att vi hittar något kul i diket. Det gäller att vara på alerten och man är oftast långsammare än hunden. Vi kommer att jobba stenhårt med detta då vi inte vill ha en hund som jagar bilar, cyklar eller joggare. Ett tips, om du har en hund som jagar fordon, är att se den norska serien Hundskolan som finns på SVT-play. Hundtränaren Maren hjälper ett par som har en bordercollie som jagar bilar.

Vi besökte Stora Stockholm för några år sedan för att träffa buhundar och ta reda på om rasen skulle passa oss. Det var min man som hade spanat in rasen. Han gillar att vara på sjön och buhundar verkade vara robusta, klara väder och vind. Och så är de lagom stora. Vi har båda haft labradorer, jag är uppvuxen med en blandrashund spets/pinscher, och nu sist en dansk-svensk gårdshundstik.



Vi ville träffa även en kennelägare. Det är ganska rörigt på Stora Stockholm i rasmontrarna och vi ville träffa en norsk buhund i sin vanliga miljö. När vi började surfa runt och leta efter kennlar visade sig att de var få och de flesta låg inte i Stockholmsområdet. Men Tomtelund-

ens i Bro fanns som tur var och vi var välkomna att besöka Karinas tikar. Trillian var dräktig med förra kullen då och stor om magen. Vi blev väldigt förtjusta i Karinas hundar och vi bestämde oss. En buhund passar oss. Eftersom vi tyckte mycket om Trillian väntade vi på att hon skulle få en kull till. Det höll inte på att bli någon parning då hon inte började löpa. Blev det för långt in på året skulle Karina få svårt att hinna med både att sköta om valpar och gården med bland annat biodling. Sista datumet för att parning skulle ske passerade och vi hann tänka "hur gör vi nu". Men Karina tänjde på datumgränsen och när Trillian till slut löpte blev det parning ändå med stiliga Ratsunummen Igor-Carsten. De 14 april föddes sju

valpar, fyra hanhundar och tre tikar. Och vi blev lyckliga ägare till en hanhund, *Tomtelundens Jazzy Igorson*

Kristin av Malmberg



Nu är det dags att leta bland Buhundsbilderna så att nästa års almanackan blir lika fin som årets.

Som vanligt får alla med minst en bild som skickas in till:

almanacka@norskбуhund.com

Senast den 30 oktober behöver bilderna vara NBR tillhanda.

Vad händer i styrelsen?

Ja, vad gör vi egentligen? Det är inte alltid så lätt att veta, så här kommer en liten lista över delar av vad vi har pratat om och sysslat med den senaste tiden.

- Mycket har kretsats kring planeringen av buhundshelgen, både i styrelsen och den tillsatta planeringsgruppen till helgen.
- Påbörjat arkivering av utställningskritiker, både fysisk och digital. Det är oklart om vi kommer klara av den digitala delen, men vi ska se till att alla kritiker kommer till föreningsarkivet i Jönköping.
- Poängjakten har fått ett nytt utseende. Den nya sidan är inte helt färdig än, men det närmar sig.
- Planering av framtida aktiviteter och utställningar.

Vad gäller den sista punkten vill vi påminna om att alla medlemmar uppmanas att ta initiativ till att arrangera aktiviteter. Har ni några idéer? Mejla aktivitetskommittén på aktiviteter@norskbuhund.com



"Att simma i sjön och jaga bollar är en utmärkt aktivitet", anser Pixie



Välkommen till Buhundsträff med höstaktiviteter på Ålbrunna gård Söndagen den 2 oktober 2022 kl. 10 - 14



Även höstträffen för buhundar i Stockholm-Uppsala-Sörmlandsområdet anordnas på ny plats!

Vi ses på Ålbrunna gård som ligger i Upplands Bro några mil nordväst om Stockholm. Där bor Karina, som har Tomtelundens kennel, med familj och sina hundar Bella och Björna.

All mark på gården är inhägnad med fårstängsel så vi kommer att kunna släppa hundarna lösa. Men vi planerar också aktiviteter. Exakt vad försöker vi anpassa efter deltagarna önskemål. I samband med anmälan får du på formuläret (länk nedan) berätta vad du och din hund vill jobba med.

Träffen bygger på att vi alla hjälps åt och utnyttjar den kompetens som finns i klubben. Några aktiviteter vi tror det kan vara kul att jobba med är:

- Viltspår var mycket uppskattat både av hundar och förare när vi sågs på Hundudden i våras. Här kan Jessica och Wilda hjälpa till.
- Utställningar bidrar till att göra vår ras känd. Och det går att ställa ut buhundar också på andra utställningar än rasspecialen under buhundshelgen. Här ger Karina och Björna tips och trix för att ha roligt och lyckas i utställningsringen.

- Nosework kan alla hundar hålla på med. När hunden väl lärt sig vad den ska leta efter - och föraren lärt sig läsa sin hund – är Nosework ett bra sätt att trötta ut sin hund. Här visar Rolf och Sixten hur man kan träna.
- Agility passar våra snabba buhundar. Dessutom är det kul och skapar en bra kontakt mellan hund och förare. Här hjälper Rasmus och Fenja till!

På Ålbrunna har vi tillgång till de stora tält som användes på Buhundshelgen. Där kan vi fika och prata buhund. Glöm inte att ta med eget fika och matsäck!

Träffen kostar ingenting, men vi vill att du anmäler dig. Detta ska göras senast den 24 september. Länk till anmälan finns på Buhundsringens hemsida!

De som anmäler sig till träffen kommer att få ett mejl någon dag innan träffen med adress och vägbeskrivning till Ålbrunna gård.

Har du frågor eller synpunkter mejla till Rolf Lind på rolf@norskbuhund.com, Karina Tomtlund på karina@norskbuhund.com eller Jessica Eriksson på jezze66@hotmail.com



...och så går det mot höst igen och lingonen rodnar i skogarna. Populära och goda bär, men inte riktigt lika populära som blåbären hos våra Buhundar...

Sixten på Buhundshelg i Jönköping

Nu ska jag berätta lite om hur det var på Buhundshelgen i Jönköping i början av augusti. Ur mitt perspektiv, alltså.

Jag tyckte det var jättekul! För på buhundshelgen får man träffa hela tjocka släkten. Det är så många buhundar så man hinner inte hälsa på alla. Och så en massa trevliga människor. Vi är som en stor familj, och det här är årets släkträff. Såklart man vill vara med där.

För vi är ju inte så många, vi buhundar. Tyvärr. Då är det förstås extra kul att träffa nya och gamla bekanta. Totalt var vi omkring 50 buhundar på träffen i Jönköping, och det är ungefär var tionde buhund i Sverige. Och vi kom från alla delar av vårt avlånga land.



Från Skåne längst i söder kom Honningsrosas Jösta Hjerteknuser med sin Ritva Lindström. Och Jösta, han har minsann hur många titlar som helst: SE UCH, DK UCH, FI UCH, NO UCH, NORD UCH och en massa andra.

Fast vad de betyder vet jag inte riktigt. Men han är en juste kille, snygg också. Fast det är ju alla buhundar. Eller hur?

Från Timrå i Medelpad, ganska långt norrut, kom Nesets Mikkel med sin husse Hans-Erik Åslin. De hade rest 70 mil för att vara med på helgen i Jönköping. Och från Bjursås i Dalarna kom Smörbukks BS Wix med sin husse Jan Björilin och matte. I buhundsvimlet kunde man också stöta på Gnipagrottans Znäckan, också hon med en massa fina titlar. Hon kom med sin jättestora familj, en massa andra buhundar som alla heter Gnipagrottans, från Halmstad i Västsverige. Och de som räddade det gänget var deras storhuse Torsten och stormatte Elisabeth Hagsäter.

En massa Tomtelundare var också med. Bland andra Tomtelundens Björna. En snygg tjej på drygt två år som fick cert och blev champion, och så kom hon tvåa av alla tikar på utställningen! Det tror jag alla hennes



syskon och halvsyskon som var med tyckte var kul. Som till exempel Rosamunda, Silla och Osmo och deras mattar och hussar: Anna Larsson, Bengt Knutsson och Tony Eliasson. Men allra gladast var förstås deras stormatte och storhuse Karina och Thomas Tomtlund.

Fast det vara inte bara svenska norska buhundar på träffen. Med var också norska norska buhundar och finska norska buhundar och danska norska buhundar: Från Kristiansand i Norge kom Honningsrosa`s Walter Hjerteknuser som blev BIR (vad det nu betyder, men jag tror det betyder att han vann utställningen) tillsammans med sin matte Ina Möller. Och från Danmark kom Honningsrosas Selma Hjerteknuser med sin matte Ulla Riise. Selma har redan en massa titlar och på utställningen blev hon BIM (vad det nu betyder). Och från Finland så kom Lennutädin Kullannuppu som bor i Sverige med sin matte och husse Björg och Bengt Silverin. Ernst-Olaf och Siri Torjussen, som är storhuse och stormatte för Kennel Honningsrosa var också med. Många fina buhundar kommer därifrån så det var inte mer än rätt att dom vann med bästa uppfödargrupp.

Men det allra bästa, tyckte jag, var att få träffa min pappa. Affe heter han, eller som det står i

stamtavlan Vildhöjdens Aggera. Och Affe tyckte det vara jättekul att få träffa mig! För även om vi inte setts på ett helt år, så kände vi direkt igen varandra när vi sågs kvällen innan utställningen på Villa Björkhagen vid Vätterns strand i Jönköping. Lika kul som att träffa Affe tyckte jag det var att få träffa hans husse och matte. Stefan och Lotta Nilsson heter dom. Och så Madde förstås. Stefan är alla buhundars speciella favorit tror jag. Min också.

Förstås var massor med hundar från Mellansverige med på träffen. En del har jag träffat tidigare, andra som var nya bekantskaper. Och där måste jag berätta om Bukullarnas DS Svarta Grevinnan. En svart liten skönhet, lite blyg men väldigt charmig. Tyckte jag, om ni förstår Grevinnan, som numera bor i Norge hos Jon Erik Moen



och hans fru i Ljördalen, kommer från ett ställe som heter Bukullarnas. Jag tror det ligger i närheten av Åtvidaberg. Där har jag aldrig varit, men grevinnans stormatte Marie Régner har jag träffat, och

henne gillar jag. Liksom alla andra i hennes stora flock, Tara och Trolla buhund och Diana och hennes hundar.

Om jag inte har helt fel så tror jag det finns en storchef för alla buhundar i Sverige. Rasmus Précenth heter han visst. Men chef för oss buhundar är han då inte! – det är ju vi buhundar som bestämmer och inte någon av de



som servar oss med mat, husrum och lek. Kanske är han inte heller chef för våra hussar och mattar, utan jag tror det heter ordförande. Och som ordförande bestämmer man inte alls särskilt mycket. Men man har en viktig uppgift – nämligen att se till att alla skaller i rätt ordning när det är något man vill ha sagt. För alla vill ju ha med ett voff eller ett ord i laget. Eller hur?

Rasmus hade med sig hela sin familj, fru Marie och valpen (eller heter det son?) Viljar. Och så Fenja förstås. Svärmor Inger Bengtsson var också med, kanske för säkerhets skull. Men troligen

var det för att hon har fött upp Lissrakkans Fenja som är mamma till flera andra hundar som var med. Och det gick bra för Fenjas barn! Lissrakkans Menja, som ägs av Katrin Nilsson i Kågeröd, vann inte bara racet utan också totalen i buhundspelen. Och det gick väldigt bra på utställningen för Lissrakkans Atle, som bor i Sparreholm med sin matte Sabine Bernhardtz. Trots att han bara är junior så kom han på fjärde plats av alla hanar. Han kommer nog att gå långt.

Ja, det här var lite intryck från lördagen då det var Rasspecial. Som ni vet är det en utställning där bara buhundar får vara med! Så att vinna här är väldigt fint. Fina rosetter och priser får man också. Det var Erna-Britt Nordin var domare och bestämde vem som var snyggast i ringen den här gången. Hon var sträng men rättvis, kan man nog säga.

Hur det gick i utställningen kan ni läsa om på annat ställe här i



buhundsbladet. Fast ärligt talat, det där med utställning, det är inte riktigt min grej. Och jag vet inte om husse är så jätteförtjust i rosetter heller. Fast jag har nog märkt att han i alla fall sparar dem och sätter upp dem på väggen hemma. Men mest är det rosetter från Noseworktävlingar, för där vinner vi väldigt ofta! Där räcker det inte med att bara vara snygg, man måste var snabb och smart också!

När utställningen var klar fick husse vila en stund innan det dags för fest! Men inte för oss buhundar, vi fick ligga och vila i husbilar eller i stugorna. Eller ligga vid sidan av på gräsmattan när alla hussar och mattar samlades för att äta. Det var Marie Regné och Lotta Nilsson som hade fixat god mat. Och tillsammans med Diana Jonsson hade de klurat ihop ett Buhundskryss.

Ja, ni vet som Melodikrysset. Fast här var det namnen på en del av oss buhundar som var med och som det gällde att komma på när man hörde en viss låt. För min del hade de valt en låt som heter Sixteen tons – mycket passande. Fast så mycket väger jag förstås inte. Men kunde man den låten var det ju enkelt att fatta att namnet man skulle skriva in på lodrätt åtta var Sixten. Och när man hörde de spröda tonerna från Igor Stravinskys välkända

balett Våroffer från 1913 ljuda, fattade man förstås direkt att Ratsunummen Igor-Carsten var det rätta svaret. Det kunde i alla



fall Igors matte Helena Carlsson. Och som tur är spelade de inte hela musikstycket. För det är 20 minuter långt ...

På söndag förmiddag fortsatte skojigheterna. Då var det dags för Buhundsspelet! Då har spänningen efter utställningen släppt, och i stället kan vi buhundar – men också hussar och mattar – visa oss från vår lekfulla sida. För här är det viktiga att ha kul tillsammans.

Först var det Agility-tävling. Det var en rundbana med hopp hinder,



tunnlar och slalom som man skulle springa så många varv som möjligt på 60 sekunder. Och det tyckte jag var kul. Så det gick undan och slalomen klarade jag galant, ungefär som Ingemar Stenmark på sin tid. Tyvärr är husse inte världens snabbaste, så kanske hade det gått ännu bättre för oss om han hade låtit mig springa själv. Men nu kom vi på andra plats, så jag tycker nog han skötte sig bra här och jag är nöjd med hans prestation.

Sen följde en Aktivitetsbana. Det var en nyhet för året som Lotta och Marie klurat ut. Här skulle jag och husse skulle gå en bana och göra olika saker tillsammans. Som till exempel att krypa under ett hinder. Det klarade vi utan problem. Jag grejade också att backa två meter på kommando. Det klarade husse också! Men han var nog lite sämre på att svara på de kluriga frågor som Lotta och Marie hade totat ihop.



Förmiddagen slutade med Buhundsracet. Här gäller det att springa 60 meter så fort som

möjligt. Dessutom utan husse, hans uppgift var att stå vid mållinjen och ta emot mig. Det är en uppgift som han klarar av bra. Fast trots att jag sprang så fort som jag bara kunde – vi klarade sträckan på lite drygt 6 sekunder – så var det flera andra hundar som också var snabba.

Ja, det finns mycket annat som jag skulle kunna berätta för er. Men nu vet ni i alla fall lite om hur kul jag hade det på buhundshelgen. Och vi kanske ses i Ännaboda nästa år? Där var jag för första gången med på en på buhundshelg. Det var 2017, och jag inte fyllt ett år ens. Men både jag, husse och matte tyckte att det var trevligt att få träffa både andra buhundar och buhundsfolk. Sen dessa har vi varit med på buhundshelgen varje år. Så jag hoppas vi ses nästa år!

Sixten Buhund

PS. Förmedlat av husse Rolf Lind, men godkänt av mig/Sixten.



Resultat Rasspecial Jönköping 2022-08-06

Domare Erna-Britt Nordin

BIR Honningrosas Walter Hjerteknuser Ägare Ina Möller, Norge

BIM Honningrosas Selma Hjerteknuser Ägare Ulla Riis, Danmark

Cert Lissrakkans Atle Ägare Sabine Bernhardt

Reservcert Ratsunummen Igor-Carsten Ägare Helena Carlsson

Cert och Champion Tomtelundens Björna Ägare Karina Tomtlund

Reservcert Lissrakkans Freja Ägare Inger Bengtsson

BIR Valp 4-6 månader Tunturipuron Aamunkajo Ägare Tarja Pihlaja, Finland

BIM Valp 4-6 månader Tunturipuron Aamuntähti Ägare Tarja Pihlaja, Finland

BIR Valp 6-9 månader Kimura's Jarle Ägare Lisa Kammerfelt

BIS Valp Tunturipuron Aamunkajo

BIR Veteran Vildhöjdens Aggera Ägare Stefan Nilsson

BIM Veteran Tunturipuron Lumienkeli Ägare Tarja Pihlaja, Finland

Bästa Avelsgrupp Bellatrix

Bästa Uppfödargrupp Kennel Honningrosas

Hanar 1-4

- 1. Honningrosas Walter Hjerteknuser**
- 2. Honningrosas Jösta Hjerteknuser**
- 3. Vildhöjdens Aggera**
- 4. Lissrakkans Atle**

Tikar 1-4

- 1. Honningrosas Selma Hjerteknuser**
- 2. Tomtelundens Björna**
- 3. Lissrakkans Freja**
- 4. Koromandel Kullamuru**

Lite bilder från Buhundhelgen i Jönköping fotat av Rolf Lind



*"Lystring!
För er som vill veta mera så
rekommenderar jag Sixtens
artikel på annan plats i
tidningen"*



*"Dom säger att gräset
alltid är grönare på andra
sidan staketet, men jag ser
ingen skillnad"*



BIR och BIM



*Barn med hund
...eller kanske i vissa
fall hund med barn...*



*Tomtelundare
vid middags-
bordet.*



*"Haha, jag hann
först!"*



*Dagens domare Erna-Britt Nordin
i samspråk med domarlegendaren
Boo Lundström*



Sekreteriatet



*"Okej, jag är mindre
än du, men du skulle
bara veta hur farlig
jag är"*



Bästa kompisarna



*Vinnare i Buhundsracet,
Eva och Ville (2)
Rebecka och Menja (1)
Kim och Aske (3)*



*Vinnare i Agility
Rebecka och Menja (3)
Marie, Viljar och Fenja (1)
Rolf och Sixten ((2)*



*Vinnare i Aktivitets-
banan
Eva och Ville (3)
Steffie och Una (1)
Karina och Bella (2)*



*Vinnare Uppfödarklass
(Kennel Honningsrosa)*

*Ritva Lindström med Jösta Hjerteknuser
Ina Möller med Walter Hjerteknuser
Domare Erna-Britt Nordin
Gunilla Åberg med Nelli Hjerteknuser
Ulla Riise med Selma Hjerteknuser*



*BIR och BIM
Valp*

Styrelse för Norsk Buhund Ringen

Ordförande:

Rasmus Précenth
Eksoppsvägen 55
756 46 Uppsala
073-504 29 57
ordforanden@norskbuhund.com
rasmus@norskbuhund.com

Vice ordförande:

Marie Regné
Dockekulla Gård
597 91 Åtvidaberg
073-049 42 78
viceordf@norskbuhund.com
marie@norskbuhund.com

Kassör:

Ritva Lindström
Halmstadby 3550
268 78 Kågeröd
070-962 78 37
kassor@norskbuhund.com
ritva@norskbuhund.com

Sekreterare:

Lotta Nilsson
Kanngatan 14
587 39 Linköping
073-998 98 59
sekreterare@norskbuhund.com
lotta@norskbuhund.com

Ledamöter:

Rolf Lind
Gustav III boulevard 93
169 74 Solna
070-526 11 60
rolf@norskbuhund.com

Karina Tomtlund
Ålbrunnsvägen 1
197 91 Bro
073-999 05 79
karina@norskbuhund.com

Helena Carlsson
ÖstraTimmerövägen 3
595 72 Boxholm
073-583 23 55
helena@norskbuhund.com

Suppleanter:

Hans Göthlin
Skogstorpsvägen 2
153 60 Mölnbo
070-510 43 88
hans@norskbuhund.com

Eva Bryntse
Östra Åsgatan 4
821 61 Arbrå
070-537 85 15
eva@norskbuhund.com

Rasinformator:

Madelene Nilsson
Sivs gata 5C
590 49 Vikingstad
073-588 80 48
valp@norskbuhund.com

Du vet väl att protokollen finns på hemsidan för medlemmar att läsa?
Maila *webmaster@norskbuhund.com* för inloggningsuppgifter



"Jag är trött efter alla aktiviteter. Kan vi inte åka hem snart..."